

Denna hemsida är en krönika över förfäder och platser med anknytning till  
Carl Johan Hjalme

## Hållnäs

är halvön i nordligaste Uppland. Det är i huvudsak där och i Gävle som mina rötter finns. Hållnäs har utgjort en egen socken och kommun in på 1970-talet men tillhör numera Tierps kommun.

### Del 1

### Mina föräldrar





### *Werner och Ebba Hjälme*

Johan Werner (f. 22 juli 1892, d. 14 januari 1983), kallades Werner. Han var född Jansson men antog omkring 1910 tillsammans med sina systrar släktnamnet Hjälme (eller Hjelme, efter byn Hjälmunge). För sin vidare skolgång måste han skiljas från de sina i Hållnäs och fara med båt till Gävle. Det var inte roligt och han hade svår hemlängtan i början. Han gick i realskola och tog realen i Gävle. Studierna fortsatte i Uppsala och han tog folkskolläraryxamen. Direkt efter sin examen hade han några korta vikariat i Uppland (bl.a. i Gimo), men från det att Barknåre skola i Hållnäs byggdes 1918 tjänstgjorde han där ända till sin pensionering 1956. Skolan lades ned nästan samtidigt.



Werner Hjälme var hela tiden efter återkomsten till Hållnäs kommunalt verksam och innehade under åren flera poster (ordförande i kommunalnämnd och taxeringsnämnd, kassör i skolstyrelsen mm). Han blev också överlärare med ansvar för skolledningen i Hållnäs. Han och Ebba fick genom sina engagemang i olika kommunala och kyrkliga organ en ingående

kännedom om och kontakt med befolkningen i hela socknen. Det märktes när de på gamla dagar tog cykelturer till mera avlägsna delar av socknen och fick vördnadsfulla bemötanden på alla håll. Som son till en handlare var Werner förstas högerman, men det hindrade honom inte att ibland låta sig nomineras på andra partiers listor för att komma in i



I Gävle hamn

kommunalfullmäktige. När sockenledningen politiserades på 1940-talet blev han petad som kommunalnämndsordförande och ersattes av en yngre socialdemokrat, Arvid Bohlin, vilket förargade honom mycket.



Werner var spänstig hela livet och cyklade gärna. Det fortsatte han med upp i hög ålder till en del grannars förfäran. Efter att fyllt 90 år sommaren 1982 föll han olyckligt baklänges på sommarstället Albacken i Leksand när han ensam i huset skulle sätta på TV:n på övervåningen. Han bröt lårbenshalsen, men lyckades hasa sig ned i

trappan till telefonen i hallen och skaffa hjälp. Han fördes till Falu lasarett för operation och senare till Uppsala akademiska sjukhus. Skadan läkte dåligt och tillståndet blev allt sämre. Han avled i januari 1983.

Werner gifte sig 1920 i Gävle med Ebba Laurentia Sörling (f. 9 april 1894, d. 26 augusti 1976). Paret hade lärt känna varandra och umgåtts redan under Werners tid i Gävle. Werner och Ebba fick först dottern Margareta (1921) som dog i hjärnhinneinflammation i tvåårsåldern. Sedan kom barnen Britta (1924), Ulla (1925) och Carl Johan (1933).

Ebba var en glad och uppskattad person i ungdomens kamratkretsar i Gävle och det finns många bilder på henne med umgängesbekanta. En var fotograf vilket förklarar dokumentationen. Hon hade arbete som expedit hos Carl A. Olssons herrekipering på Drottninggatan. Min far kom in i bilden när han gick i skola i Gävle. Efter giftermålet med Werner och flytt



Vid kakelugnen: Anny Karlsson, okänd, okänd, Ellen Bengtson, Ebba Hjärme.  
Nedre raden fr.v: Ellen Lundholm, Sally Jansson-Lövgren, Berta Eriksson, okänd, Edit Olsson, okänd

**Gåva till Hållnäs kyrka.** Barknåre syförening har som gåva till Hållnäs kyrka överlämnat fyra ljusstakar i äkta silver för altaret samt en dopfuntsinsats i hamrad mässing. Alltsammans är handgjort och tillverkare är Markströms i Upsala med Erik Löfman som formgivare.

Barknåre syförening som verkat i 10 år bjöd efter högtidligheten kyrkbesökarna, c:a 100 personer, på kyrkkaffe.

UNT 23 maj 1958

till Hållnäs 1920 hade Ebba ett hem att sköta och med tiden barn som skulle ha omvårdnad, kläder och mat. Under en tid då alla barnen studerade i Uppsala skickade hon varje vecka matpaketet med bussen till dem. Hon lyckades trots litet övervikt hålla sig i form med cykling, promenader och hemarbeta. Hon startade Barknåre kyrkliga syförening i södra Hållnäs och den tog in pengar på basarer och auktioner. Intäkterna användes till att förse Hållnäs kyrka med textilier och kyrksilver och till annan välgörenhet. Medlemmarna gjorde utflykter till olika mål, exempelvis Skansen i Stockholm. Ebba deltog också i Werners kommunala sysslor, t.ex. vid taxering, och fick därigenom många kontakter runt om i socknen. Hon var också ledamot av kyrkofullmäktige.