

Denna hemsida är en krönika över förfäder och platser med anknytning till  
Carl Johan Hjalme

## Hållnäs

är halvön i nordligaste Uppland. Det är i huvudsak där och i Gävle som mina  
rötter finns. Hållnäs har utgjort en egen socken och kommun in på 1970-talet  
men tillhör numera Tierps kommun.

### Del 4

Mina syskon och jag själv med familjer





### *Ebbas och Werners barns familjer*

#### *Familjen Bergström*

Efter studenten i Gävle började Britta läsa i Uppsala 1942. Hon tog en fil.kand. och lämnade stan för arbete på L.M. Ericsson i Stockholm omkring 1946. Hon kom tillbaka efter en tid och läste ryska för att få en fil.mag. i engelska, tyska, ryska. Britta träffade Otto Åkesson Bergström i Uppsalas nationsliv. Otto läste matematik och fysik i Uppsala för att bli läroverkslärare. Britta var något år före och hade efter sin fil.mag-examen i språk varit ute på några vikariat i Haparanda, Vilhelmina och Vingåker när de gifte sig 1949 och bosatte sig i Uppsala. Medan Otto läste färdigt och blev fil.mag. hade Britta anställning på Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

Otto var född 1921. Hans föräldrar var Åke Bergström, provinsialläkare i Delsbo, och Ingrid född Wettternin. Otto hade en yngre bror, Håkan Bergström, Uppsala.



Britta och Otto fick sina första tjänster på läroverket i Borlänge i början av 1950-talet. De arbetade kvar på läroverket där till pensioneringen. De fick två barn, Åke och Ebba. Från början bodde de i lägenhet på Bullermyren men köpte sedan en villa i Bergslagsbyn. Britta var hemma när barnen var små och arbetade deltid till pensioneringen. Familjen byggde också ett fritidshus i Ängskär i Hållnäs omkring 1960. Det såldes omkring 1990. Sedan Otto ärvt en gård efter sina föräldrar vid Norrboån i Hälsingland vistas familjen där sommartid. Otto avled i cancer 1996, Britta bodde kvar i villan i Borlänge till omkring 2013 då hon fick komma till Hällsjöhemmet i Borlänge. Hon avled i augusti 2015, 91 år gammal (se berättelse i avdelning Notiser). Barnen Åke

och Ebba har därefter behållit villan i Borlänge (Bergslagsbyn), Fritidshuset vid Dellen i Delsbo (Norrboån) och övre Albackentomten med härbre och uthus (Sunnanäng, Leksand).



### *Familjen Stolt*

Ulla gick liksom Britta i Gävle högre allmänna läroverk och tog studenten där 1943. Hon läste sedan juridik i Uppsala. Efter jur.kand-examen hade hon först en kort anställning i en Socialvårdskommitté i Stockholm. Hon fick sedan tjänst som notarie i Leksand, där hon träffade Carl Axel Stolt och där båda var tingsnotarier 1948-50.



Carl Axel Stolt var född 1924 och son till Axel Stolt, ägare till en smidesverkstad i Säffle, och hustrun Karin. Carl Axel hade syskonen Vivan, gift med Lennart Zigher, Margit, gift med Olle, Ingrid, gift med Bo-Lennart Lindberg, Ove, gift med Birgitta, och Leif, gift med Paula.



Ulla och Carl Axel förlovade sig och gifte sig i Uppsala 1951. De bodde först i de bostadsrum som fanns på tingshuset i Leksand för notarier, men när Mikael föddes 1952 hyrde de en liten stuga i Leksands centrum. Efter tingstjänstgöringen fick de båda anställning på Aulins advokatbyrå i Mora. De flyttade till Norrköping och bodde där 1954-59 för arbete på Jenriks advokatbyrå. Under den tiden föddes Patrik 1956. Deras bostad låg i ett parhus i Borgs villastad vid Motala ström som löper genom staden. Efter åren i Norrköping flyttade familjen till Karlstad där Carl Axel fick arbete som bankjurist vid Värmlandsbanken 1959. Där



skaffade de sin första hund, Corinne, som var en långhårig tax. Redan 1960 flyttade de till Djursholm,

eftersom Carl Axel hade fått arbete, först på en advokatbyrå i Stockholm med uppdrag från Texaco och därefter som direktör i Texaco. De köpte en villa på Gripvägen 3. Ungefär samtidigt köpte de en tomt i Hjortnäs (Hindersåkern) dit de flyttade ett timmerhus från Lövstabruk, från samma trakt som Brännvinsbrostugan. Ulrika föddes i Djursholm 1965. Carl Axel drabbades av cancer och dog 1979. Efter Carl Axels död hade Ulla tjänst dels på Polishögskolan och dels på en allmän advokatbyrå. Ulla avled 2015 efter några år som dement på Blomsterfondens hem Svalnäs i Djursholm. Om Ullas ungdom berättade Carl Johan vid minnesstunden efter Ullas begravning (se berättelse i avdelning Notiser). Barnen har alla familjer, Mikael gift med Sonia, Djursholm, Patrik gift med Hélène, Västerås, och Ulrika, gift med Stephan Ehrhardt, Djursholm.



### *Familjen Carl Johan och Anita Hjälme*

Jag började min skolgång i Barknåre skola men vid 11 års ålder började jag i realskolan i Uppsala högre allmänna läroverk. Där tog jag realexamen, men sedan flyttade jag till Gävle till min morfar för att gå i gymnasiet där. Efter studentexamen 1954 gjorde jag militärtjänst i Uppsala på det dåvarande infanteriregementet I8 på Polacksbacken. Efter fullgången underbefälsutbildning fortsatte jag till kadettskolan i Ulriksdal för att bli reservofficer. För pengar som jag fick efter examen köpte jag en Vespa som jag använde för många resor i landet. Studierna i juridik i Uppsala kom igång först efter att jag tagit officersexamen. Jag deltog friskt i Gästrike-Hälsinge nations liv, bl.a. som deras nationsfotograf.



Carl Johan och Anita träffades i Uppsala under studier och nationsliv under 1960. Jag läste juridik och Anita teologi och nordiska språk. Hon fortsatte sedan med litteraturhistoria. Anita är född 1938 i Norra Finnskoga och dotter till seminarieläraren Alvar Sundin, född i Stockholm, och barnmorskan Brus Anna Persson, född i Malung. Under Anitas barn- och ungdom flyttade familjen flera gånger. De bodde i Torshälla, Skara och slutligen Uppsala. Anita har syskonen Kerstin, boende i Uppsala, och Carl Arne i Sollentuna. Carl Arne är gift med Gunilla, född Holm, har barnen Louise, gift med Johan Hellestam, f.n. bosatta i Boston, USA, och Fredrik, Stockholm, tidigare gift med Josefin Fransohn men nu skild.





Anita och jag förlovade oss 1961, tog våra examina, jur. kand. resp. fil.mag. på våren 1962 och gifte oss den 16 juni 1962. Vi har inga barn. Jag började min notarietjänstgöring på domsagan i Leksand och Anita fick tjänst på samrealskolan där. Vi bodde först i en tvårummare på Hagagatan, flyttade till hyrd villa på Åkerö och efter några år vidare till hyrd lägenhet i villa i Noret. 1968 köpte vi ett hus på Käringberget. Samtidigt skaffade vi boxern Figaro. Vi trivdes bra i Leksand så efter notarietiden sökte jag en tjänst på Lantmäteriet där. Senare fick jag en tjänst på Lantmäteristyrelsen i Stockholm. Jag veckopendlade dit ett par år i väntan på att det nya



Lantmäteriverket skulle flytta till Gävle. När detta skedde 1975 flyttade vi dit, till ett hus som vi köpt ett par år tidigare på Olskroken för att slippa konkurrensen med övriga samtidigt inflyttande. I Gävle blev vi kvar till Anitas pensionering 2003. Jag var cirka 25 år på Lantmäteriverket i Gävle och sammanlagt inom Lantmäteriet 34 år.



I Gävle var Anita först några år på ett kommunalt högstadium och sedan många år på Högskolan. Anita gick speciallärarutbildning i slutet av 70-talet och läste därefter pedagogik och psykologi. Hon fortsatte med högre studier samtidigt med arbete på högskolan och föreläsningar och kurser över hela landet och disputerade i pedagogik i Uppsala 1999.

Efter min pensionering 1998 började vi planera för flytt till Uppsala. Vi märkte att priserna steg raskt i Uppsala och köpte därför en prisvärd lägenhet på Storgatan 7 i juli 2000 i avvaktan på att "den rätta" skulle dyka upp. Den lägenheten

hittade vi senare samma år på Luthagesplanaden 24 E, på 146 kvm. Den första lägenheten såldes året därpå med god vinst. Båda lägenheterna hyrde vi ut rumsvis till studenter tills vi flyttade in 2003 på Luthagen efter omfattande renovering.

Under hösten 2017 började vi fundera på att flytta till en mindre lägenhet. Jag hade länge menat att vår lägenhet var onödigt stor för oss så vi hade varit på visningar under en tid. Nu



tillkom andra anledningar, dels att kommunen infört parkeringsavgifter på Luthagens gator vilket medfört att vi blivit uppsagda från den garageplats som vi hyrt alla år (ägnarna ville ha den själva), dels hade vårt hus drabbats av grundproblem som kunde bli kostsamma. Det ledde till att vi 2018 köpte en något mindre lägenhet på Götgatan 12 A på 118 kvm. Vi hade dock svårt att få köpare till vår gamla lägenhet, först efter ett år (jan 2019) kunde vi skriva kontrakt efter viss prissänkning. I vårt nya boende har vi eget garage.

Efter flytten till Uppsala fortsatte jag med fastighetsjuridiska uppdrag i liten skala i en egen firma Sammanlagt har jag haft ett 50-tal uppdrag under de 20 åren efter pensioneringen. Det har gällt samfälligheter, arrenden, servitut, strandskydd, felaktiga förrättningar av olika art och inneburit rådgivning, medverkan i föreningar, deltagande i processer mm. 2001 var jag sekreterare i en statlig utredning och bodde då periodvis i den lägenhet på Kungsholmen i Stockholm som vi köpt 1983 tillsammans med Kerstin av Anitas samarbetspartner Maja Witting och som vi fortfarande har kvar (lönsam pga värdestegring).



Bild från 2012 vid Mikael's 60-årsfirande på Villa Pauli i Djursholm

Genom åren har vi rest mycket över hela världen, ibland för sol och bad, ibland för att se andra kulturer eller hälsa på vänner. En summering som jag gjorde visade att vi rest utomlands över 110 gånger.

Mina föräldrar byggde genom åren dels sommarboendet Albacken i Sunnanäng, Leksand, dels för vistelse under vårar och höstar "Brännvinsbron" i Hållnäs där de haft sin livsgärning. I förtida arv fördelades dessa tomter så att Britta och Ulla tillsammans fick Albacken medan jag, som då skulle flytta till Gävle, fick Brännvinsbron i Norduppland.





1983 fick jag tillfälle att förvärva ett fritidshus med sjötomt i Öregrund av min faster, som var utan egna barn. Jag sålde då Brännvinsbron till min syster Ulla som inte ville att det skulle gå ur släkten. 1995 byggde vi ett nytt vinterbonat hus, och där tillbringar vi mycket tid, mest somrar men även annan tid året runt.

I Öregrunds skärgård kör med vår gula Flipper 575, Johanita II med Suzuki 85 hk. Sedan 1983 har vi också haft en segeljolle (Trissgiggen), men den såldes 2016 eftersom vi seglade sällan.

Vi har även en liten öppen motorbåt (Terhi Micro Fun med 15 hk Evinrude) för kortare utflykter och en roddjolle (från början 1965 använd som släpbåt till vår gamla campingbåt Caravelle som gick i Siljan i Leksand). Vi gillar att se skärgården från båt och uppleva horisonten bort mot Ålands hav. Förr gjorde vi strandhugg på trevliga klippor, men numera sitter vi mest kvar i båten och äter vår lunch eller dricker vårt



kaffe. Med åren har man lärt sig var sjökorten visar allvarligare fel och kunnat förse Sjöfartsverket med rättelser.

Med en tidigare litet större båt som vi köpte i Rättvik innan vi flyttade till Gävle (Runnö 19 med en Volvo inombordare) gjorde vi under några år i slutet av 1970-talet turer till Stockholms skärgård.

